



# Financiële zorgen YuvaLok Foundation

Beste vrienden van Yuvalok!

Van Sam Rajshekhar ontvingen we een paar weken geleden een prachtig filmpje over het werk van Yuvalok Foundation. Het is gemaakt door een lers mediabedrijf, die op deze manier hulporganisaties in India wil helpen om hun werk voor het voetlicht te brengen. Je vindt het onder deze link: <https://vimeo.com/286910730>

Plaats het niet op Facebook of op andere social media!  
Alleen privé doorsturen en gebruiken!

Zoals jullie weten proberen we via YuvalokChild zoveel mogelijk geld bij elkaar te brengen om Yuvalok in India te steunen. Nu al bijna 10 jaar lukt het om hen te helpen om de twee maaltijden per dag die de kinderen krijgen, te bekostigen en vaak ook nog wel iets extra's te geven. Maar nog steeds vanwege de financiële crisis is het niet genoeg! Van Shobha kreeg Nel deze week een mail, een stukje hieruit laten we jullie lezen:

YuvaLok is doing reasonably ok.

But finances have come down drastically after paying the salaries of this month.

We are looking up to the Lord for next month.

Even the same thing happened last year and He didn't let us down.

But for us as humans the situation can be panicky.

There will be more expenses leading towards Christmas. Of course children have to be given a present and a special meal.

And the Staff also look forward to a financial gift.

Normally we write about this to our friends and donors and it falls in place somehow.

We zien het als een schreeuw om hulp. Ook niet bedoeld voor een nieuwsbrief, het is een stukje uit een privé mailtje. Hiermee graag zorgvuldig omgaan, niet plaatsen op social media. In een volgende nieuwsbrief zullen we hier ook weer aandacht aan besteden. Maar dit mailtje geeft een persoonlijke inkijk: we vertrouwen op God, maar wij worden als mensen geconfronteerd met leerkrachten die van ons afhankelijk zijn, met kinderen die er op rekenen dat we doorgaan met de lessen, met de maaltijden. Dat kan angstig maken, zelfs tot paniek toe, zoals Shobha schrijft.

We zijn als YuvalokChild ook actief in het werven van grotere bedragen via fondsen. Dat lukt soms ook goed: 5 scholen ten zuiden van Bangalore worden nu bekostigd door stichting Pharus. Het geld dat Yuvalok gaf om deze scholen te helpen kan nu besteed worden voor de Yuvalok-scholen in Bangalore zelf: Hennur en Kannur. Nu nog een sponsor vinden voor Hennur of Kannur zou al een grote verbetering zijn, we proberen dat ook met alle inzet.

Intussen leggen we jullie de vraag voor: kun je iets geven via YuvalokChild, zodat we in ieder geval de kerstgift voor de kinderen en de staff kunnen laten doorgaan? Je kunt je gift overmaken op het rekeningnummer van de stichting. Het staat onderaan dit bericht.

Zoals je ziet: veel om dankbaar voor te zijn (zie het filmpje) en veel om te geven en om voor te bidden! De mensen van Yuvalok bidden, laten wij meebidden!

Hartelijk dank voor jullie aandacht.