

Nieuwe schoolbus...!

Meldden we in de nieuwsbrief van oktober 2012 een actie voor een nieuwe schoolbus, inmiddels worden de kinderen in Bangalore er dagelijks mee naar school gebracht. Tijdens haar verblijf in India mocht Nel de gloednieuwe bus aan de school overdragen. Het vormde de feestelijke afsluiting van een snelle, succesvolle actie. Verder in dit nummer het doorgaande succes van de boekenverkoop in de Jeruzalemkerk in Groningen, de handige handen van onze stichtingsklusser die nog altijd graag karweitjes in en om het huis aanpakt, een noeste schaatsenrijder die één dag betaald rondreed op de Weissensee in Oostenrijk, een leerzame collecte in Zwolle en aandacht voor komende acties.



• Feestelijke ingebruikname nieuwe bus

Starten we hier het motorvoertuig en rijden gewoon weg, zo niet in India. Openingen en ingebruiknames worden daar met uitgebreide ceremoniën omkleed. En zo werd ook van de komst van de nieuwe schoolbus een heus feest gemaakt. Daar was alle reden toe, want de oude bus zakte bijna door zijn assen en was dringend aan vervanging toe. Bij Yuvalok Foundation zaten ze met de handen in het haar, want hoe de kinderen vanuit de sloppenwijken naar school te krijgen zonder vervoer in de uitgestrekte stad Bangalore? In allerijl hebben we een busproject opgezet om hen te helpen. Met de hulp van bedrijven, organisaties en particulieren, aangevuld met een bijdrage uit de reserves van de stichting (we zoeken nog voor ca. € 3.000,- dekking), hebben we het benodigde geld bij elkaar gebracht.

Toespraakjes en gezang

Op de bewuste dag zitten alle kinderen vroeg in de middag in de grote hal van de Yuvalokschool. Er volgen toespraakjes van Sam Rajshekhar, Founder & Executive Director en van Danny Daniel, Corporate & PR Officer. Nel spreekt namens YuvalokChild.

- Nel overhandigt een reuzen contactsleutel

Onder begeleiding van snarenspeel en een gelegenheidskoortje klinkt gezang: 'Give thanks with a grateful heart, give thanks to the Holy One'. Dan rijdt de nieuwe bus voor en mag Nel het onvermijdelijke lint doorknippen en een reuzen contactsleutel overhandigen aan Sam en Shoba, zij is Program Director van Yuvalok Foundation.

Proefritje

Samen met een aantal kinderen maken ze een proefritje. Men is zuinig op het nieuwe kostbare bezit, zo blijkt. Het plastic zit nog ter bescherming over de stoelen en zal er over een jaar nog wel op zitten. Het proefritje loopt wat uit, want de chauffeur kan het lange voertuig nergens draaien op de smalle weggetjes rondom de school. Maar in India heeft alles zijn tijd en iedereen wacht geduldig af.

Bij terugkomst krijgen alle kinderen een snoepje en heffen zij het Indiase volkslied aan. Daarna zijn ze vrij. Een aangename bijkomstigheid bij zo'n feestelijke gebeurtenis.

Het busproject werd mede mogelijk gemaakt door:

- Gerlof Puppels (o.a.AAVAS)
- Nederlands Gereformeerde Kerk
- Autolease
- AR Vrij
- Friesland lease
- Marthe van Rijswijk Foundation
- ASN Foundation
- GKV Zwolle
- Top Installatiegroep

Alle gulle gevers hartelijk dank!

• Eén dag betaald schaatsen...

Je hebt er wat voor over om een beetje geld bijeen te krijgen. Rein Kremer reisde er helemaal voor naar Oostenrijk om daar deel te nemen aan de Alternatieve Elfstedentocht op de Weissensee. Daarmee ging, na de enig echte tocht der tochten, nog een droom voor hem in vervulling. En als je er toch bent, wil je er ook iets goeds van maken. Zo liet hij zich door Top Installatiegroep sponsoren voor € 10,- per gereden ronde en door vrouwlief en kinderen à € 25,- pp. Creatief berekend ten gunste van de opbrengst werden het 33 rondjes op de in der haast geprepareerde baan. Schaatsen op erbarmelijk ijs met scheuren als tramrails in een sprookjesachtige decor met in sneeuw gehulde dorpjes rondom het meer. Dat is afzien met een glimlach. En een mooie opbrengst van € 430,- voor de school in Bangalore.



- afzien met een glimlach en trots door de finish...

• Klussen



Anjo voor klussen in en om het huis
Bel 06-17129769



- alle kinderen zitten vroeg in de middag in de grote hal

• Boekenverkoop Jeruzalemkerk



Van boeken krijg je nooit genoeg. Waar kun je tegenwoordig nog terecht voor een leerzaam dan wel verpozend boek voor het luttel bedrag van slechts één euro? In de Jeruzalemkerk aan de W.A. Scholtenstraat te Groningen! De voorraad wordt regelmatig ververs, waarmee een kijkje op de boekenplank altijd de moeite waard is. En het loont, want sinds de eerste boeken op de plank kwamen ging voor bijna € 3.000,- aan boeken over in andere handen. De boekenplank is elke zondag rond de diensten open en je krijgt er geheel gratis en vrijblijvend een aansprekende kerkdienst bij.

- **Gift Stichting Haëlla**



Van de Stichting Haëlla hebben we een donatie ontvangen van € 4.500. Haëlla geeft steun aan projecten die betrekking hebben op geloof en samenleving, vrede en mensenrechten, milieu en mensen in een achterstandsituatie. In 1967 richtten de heer en mevrouw Dake de Stichting Haëlla op. Geïnspireerd door hun geloof en overtuigd van het belang van het streven naar een nieuwe economische orde en wereldvrede, besloten zij mensen met inspirerende ideeën in staat te stellen hun idealen en plannen te realiseren.

Ons verzoek werd toegekend vanwege de gevolgen van de wereldwijde financiële crisis voor YuvaLok in India. Door de sterk oplopende voedselprijzen en het wegvallen van fondsen, wordt het steeds moeilijker de eindjes aan elkaar te knopen. Mede dankzij de Stichting Haëlla kan het werk in Bangalore verder.

- **Leerzamen collecte in Zwolle**

Dankzij onze projectdeelnemers Ria Walinga en Marijke Wierenga, ging de collectezak in de GKV Zwolle rond voor YuvalokChild. Vooraf toonden beelden het verschil tussen rijk in Nederland en arm in India: zakgeld versus bedelen, spullen voor je lol verkopen op de oranjemarkt en op de markt moeten staan voor je brood. De beelden spreken voor zich. Maar zingen doen ze allemaal. Dat is gratis. Een leerzame collecte derhalve.



- **Kort nieuws uit India**



- **Hoopvolle berichten**

De crisis zorgt er voor dat de internationale financiële hulpkraan steeds verder opdroogt. Toch krijgt YuvaLok af en toe hoopvolle berichten. Van een vroegere geldschieter bleek het belegde kapitaal toch niet helemaal verdampt en prompt werd een mooi bedrag overgemaakt.

- **Vrienden**

Een noodlijdende bouwer ging het zo aan het hart dat hij niets meer te bieden had, dat hij al zijn vrienden inschakelde om toch iets over te kunnen maken.

- **Gebed**

'Zo gaat het als je er voor bidt', was de reactie van Sam.

- **Geen steun overheid**

De school heeft een licentie van de Indiase overheid. Maar omdat ze niet aan alle eisen voldoet (bv geen speelterrein) krijgt YuvaLok geen financiële steun. Hierdoor blijft onder meer het betalen van de salarissen aan het onderwijzend personeel een probleem. Er wordt nu gezocht naar alternatieve mogelijkheden om toch aan de eisen te voldoen en in aanmerking te komen voor overheidssteun.

- **Projecten**

YuvaLok Foundation gaat onderwijsverbeteringsprojecten voor de school uitwerken, die mogelijk vanuit Nederland kunnen worden ondersteund. Daarbij wordt gedacht aan:

- Threads for life, waarvoor in het schoolgebouw een ruimte met naaimachines zou moeten worden gecreëerd.
- Naaimachines, om mee te geven aan meisjes die klaar zijn met hun studie maar, bijvoorbeeld vanwege kinderen, niet buitenshuis kunnen werken.
- Financiële ruimte om bij veel nieuwe leerlingen een extra leerkracht te kunnen aantrekken.
- Nieuwe schoolbanken, met name voor de studenten van de High School die nu in te krappe bankjes zitten.



Rekening YuvalokChild
ING 1894980